

Trung tâm luyện thi Success và những điều mắt thấy



(Tiếp theo trang 3)

Họ có thể lăn lunga làm từ sáng đến tối nhưng bảo ngồi chỉ dẫn cho con học chừng một tiếng thì có khi đi làm “cứu vạn” còn hơn. Tiếng không biết, trình độ học bầy giờ lại khác thử hỏi làm cách nào để luyện cho con mình thi được vào Gym? Vậy là đi hỏi, đi tìm. Thầy hướng dẫn bầy giờ cũng không khó kiểm nhưng đặt con mình vào chỗ nào là câu trả lời phải được kiểm chứng bằng thời gian.

Đeo cặp kính cận hơi dây, nụ cười khiêm tốn của con người không ưa nói về mình tôi đã phải vòng vo tam quốc khá lâu để biết rằng, thầy giáo Trần Trí Dũng đã tốt nghiệp đại học tại cộng hòa Séc khoa hóa kỹ thuật khóa học 1977-1983 tại thủ đô Praha. Trong số 100 sinh viên thi tốt nghiệp khóa ấy duy nhất có hai tấm bằng đỏ, một trong hai con người có vinh dự được ghi danh vào đó chính là thầy giáo Trần Trí Dũng bấy giờ. Rồi theo dòng chảy cuộc sống anh cùng với người vợ của mình (chị cũng là dân Hóa) đi buôn chài tìm cách định hình thế đứng của mình trong bộn bề của cuộc mưu sinh. Hai con người chữ nghĩa đầy mình ấy đã bị sốc khi biết tin đứa con gái của mình thi không đậu vào trường đã đăng ký. Giật mình họ chợt hiểu ra rằng, thời gian đầu tư cho sự học của con còn quá ít. Hai vợ chồng thống nhất với nhau, một người phải tạm từ bỏ đam

mê, phải lăn lộn ngoài thương trường để kiếm sống còn một người phải dạy cho các con học. Kết quả là năm sau cháu đã đỗ và giây phút thiêng liêng ấy đến giờ anh bảo như còn nguyên vẹn – ngày ngất và tuyệt diệu.

Từng bị choáng bởi việc thi cử của con mình, lại biết việc dạy học cho con không phải dễ vì tâm lý đôi bên, anh chợt bật ra ý tưởng lập ra lớp luyện thi cho các cháu của những gia đình quen biết. Đã có sẵn kinh nghiệm, kiến thức dạy cho con của mình, anh suy nghĩ và tìm thêm những sách hướng dẫn đề thi của các trường khác để tổng hợp thành cách dạy sao cho các cháu học dễ tiếp thu, dễ nhớ mà không cứng nhắc, không bị dập khuôn. Mang theo niềm đam mê của người bố là nhà giáo, anh đã thổi vào hồn những em học sinh có độ tuổi như con mình sự sáng tạo và sự say mê. Anh cố gắng sao cho những tiết học của các em không quá gò bó, tạo ra cảm giác vừa học lại vừa chơi. Chú ý đến khả năng của từng học sinh anh soạn sẵn giáo án sao cho phù hợp với năng lực mỗi em, để không xảy ra tình trạng khập khiễng về trình độ trong một lớp.

Tiếng lành đồn xa, không chỉ riêng những gia đình sống tại thủ đô Praha cho con đến theo học mà còn có những người từ rất xa nghe tin lành cũng hàng tuần chờ con về để được học thêm. Năm 2004, năm đầu

tiên anh mở lớp có 9 cháu thi được vào các trường gym. của nhà nước. Tỷ lệ ấy cứ tăng dần đến 28 cháu cho năm học 2005 và 31 cháu cho năm 2006. Anh tâm huyết một điều, ấy là làm sao cho các cháu phải đỗ được vào các trường của nhà nước vì ở đó mới có sức cạnh tranh trong học tập.

Tôi nhớ mãi dòng nước mắt của cô giáo người Tiệp khi được nói lời trong lễ tổng kết năm ngoái. Cô đã phải dừng lại nhiều lần vì niềm xúc động dâng trào, vì khung cảnh của một ngày hòa nhập giữa gia đình với thầy giáo, giữa giây phút thần tiên được tạo ra trên gò má ửng hồng của các em vừa nhận giấy khen và cô không thể ngờ rằng, những con người đến từ một đất nước xa xôi, học một thứ tiếng vô cùng khó lại làm nên những điều kỳ diệu.

SUCCESS = THÀNH CÔNG, nghĩa được dịch ra từ lô-gô của trung tâm luyện thi ấy sẽ không dừng lại ở những điều đã đạt được. Họ đang cần mẫn gieo hạt cho những vụ mùa bội thu sắp tới để hè về trong ngày tổng kết ta lại thấy lòng mình vang mãi ước mơ xa.

Xin chúc cho tất cả thầy và trò của trung tâm có một mùa hè thật đẹp, hãy mãi phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc chúng ta dù ở bất kỳ đâu trên trái đất này.

Thiệu Quang